

8 MEI NIEUWSBRIEF

PERIODIEK - VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS
Ledentijdschrift van het 8 Mei Comité regio Mechelen

België - Belgique
P.B.
1980 ZEMST
BC 1760

Voorzitter en verantwoordelijke uitgever : Mario Van Essche
Contactadres : Jef Van Iseghem - secretaris - Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 - 2800 Mechelen
015 43 40 02 - info@8meicomitemechelen.be

Nr. 50 - september 2011

**AFGIFTEKANTOOR 1980
ZEMST**

ERK. NR. P209412

3de trimester 2011

**Steun onze
actie!**

www.8meicomitemechelen.be



8.Mei Comité regio Mechelen

In dit nummer:

Actie vlag	1
Brief	2
Tentoonstelling	3
Informatief	4

Belgische Vlag op Sint-Romboutstoren!

OPROEP!

op

Zaterdag 8 oktober 2011

10.20u

Samenkomst aan de Sint-Romboutstoren

(langs de zijde van de post aan het kleine monument van de toren).

Van daaruit zullen we een Belgische vlag gaan overhandigen aan het Mechelse stadsbestuur

Omdat we weer willen dat een Belgische vlag op het belangrijkste Mechelse Monument wappert!

Graag uw steun en aanwezigheid! Dit is belangrijk!

Brief aan de stad Mechelen

Geachte heer burgemeester,
Dames en heren schepenen,

Het 8 Mei Comité Regio Mechelen kent sinds haar oprichting een positieve samenwerking ervaren met het stadsbestuur van Mechelen. U kent ongetwijfeld de doelstellingen van onze vereniging, die als volgt kan worden samengevat: een vereniging voor vrijheid en verdraagzaamheid, die fascisme, racisme en separatisme bestrijdt. We verzetten ons tegen elke vorm van onverdraagzaamheid en beknotting van de medemens.



Waarom de Belgische vlag niet op de Sint-Romboutstoren pronkt, is een onderwerp dat ons al enige tijd bezighoudt. Tot 2000 wapperden de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse gemeenschap permanent op de Sint-Romboutstoren, maar vanaf dan is nog alleen de Vlaamse en Mechelse vlag permanent aanwezig. De Belgische vlag is bovenop de Sint-Romboutstoren verbannen en wappert alleen nog op de dagen waarop de stad Mechelen wettelijk verplicht is ze te hijsen (bv. Op de nationale feestdag).

Samen met het Koninklijk Verbond van Oud-Strijders en Gelijkgestelden, ijvert het 8 Mei Comité Regio Mechelen al jaren om de Belgische vlag opnieuw een permanente plaats te geven op dit monument. Onze vereniging heeft hiervoor zelf een voorstel geformuleerd, namelijk om op de Sint-Romboutstoren 4 masten te voorzien, zodat naast de huidige Mechelse en Vlaamse, ook de Belgische en Europese vlag zou kunnen schitteren. Dit voorstel werd door het stadsbestuur niet weerhouden met de argumentatie dat vier vlaggen te veel aandacht zou trekken en de indruk wekken dat de Sint-Romboutstoren te veel zou lijken op een fort.

Wij kunnen ons niet verzoenen met deze argumentatie en vragen een herziening van dit dossier. Voor ons zijn er zeer veel argumenten op de Belgische vlag op Mechels hoogste historisch monument te laten wapperen. De Belgische driekleur staat voor de rijke traditie van de Belgische staat en haar Grondwet. België was inderdaad de eerste parlementaire en constitutionele democratie op het vasteland. De scheiding der machten, de scheiding van kerk en staat, de persvrijheid, de vrijheid van vereniging, het overwicht van de burgerlijke autoriteit over militaire, de economische successtory van het project België, de overlegeconomie, onze gezondheidszorg,... het zijn allemaal erfenissen van de Belgische staat.

Het 8 Mei Comité Regio Mechelen vindt niet dat Vlaanderen niet “bevrijdt” moet worden van de Belgische staat, dus ook niet van zijn symbolen. Integendeel, want op ogenblikken dat het er echt op aan kwam, toen een tiran steunend op terreur en verklikking tot in Mechelen toe zijn wetten stelde en vele zelfverklaarde (maar zelden verkozen) “volksvrienden” hun eigen mensen in de steek lieten, toen wad de Belgische driekleur nog steeds het symbool en verzamelpunt van de overweldigend grote meerderheid burgers, die van hun rechten waren beroofd.

Wij zijn wij niet tegen de decentralisering van de staat, waarin ook nieuwe symbolen zeker hun plaats zouden kunnen krijgen, maar ons verleden willen we niet afzweren, noch verzaken aan de symbolen van België. Daarom stelt het 8 Mei Comité Regio Mechelen opnieuw voor aan het stadsbestuur om op de Sint-Romboutstoren ook de Belgische driekleur te hijsen, uiteraard in hetzelfde formaat als de twee andere vlaggen. Met het oog op de toekomst (de eenmaking van Europa) en tevens om de nodige symmetrie te bewaren, pleiten wij er ook voor om de Europese vlag permanent te hijsen. Ons voorstel is dus duidelijk: permanent vier vlaggen op de Sint-Romboutstoren: de Mechelse vlag, de vlag van de Vlaamse Gemeenschap, de Belgische driekleur en de Europese vlag. Indien vier vlaggen technisch niet zou kunnen worden uitgevoerd (wat wij sterk in twijfel trekken), vragen wij om de vroegere situatie terug in te voeren, namelijk een permanente bevestiging van de Belgische en Vlaamse vlag.

Geachte stadsbestuur, wij willen met u graag blijvend in een goede verstandhouding en verdraagzaamheid blijven samenwerken. Wij willen ons standpunt en de wens om de Belgische vlag opnieuw permanent op de Sint-Romboutstoren kracht bij zetten met een vreedzame, ludieke actie op zaterdag 8 oktober 2011. Omstreeks 10.30 uur zullen wij aan het College van Burgemeester ten Schepenen op het stadhuis een Belgische en Europese vlag overhandigen. Daarna zullen wij symbolisch op het miniatuur van de Sint-Romboutstoren vier vlaggen neerplanten: Belgische, Vlaamse, Europese en Mechelse vlag. Wij vragen aldus dat een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen ons op 8 oktober e.k. te 10.30 uur op het Mechelse stadhuis kan ontvangen, zodat wij ons standpunt opnieuw kunnen kenbaar maken en bij wijze van sponsoring aan de stad de Belgische en Europese vlag overhandigen.

Wij kijken uit naar een positieve ontwikkeling van dit dossier en uiteraard naar uw aanwezigheid op 8 oktober (10.30 uur - stadhuis).

Jef Van Iseghem
secretaris

Mario Van Essche
voorzitter



Het 8 Mei Comité nodigt u uit voor de tentoonstelling

“Dit nooit meer?! Deportatie en Genocide, een Europese tragedie”

Zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2011
Van 10u tot 16u

CC Mechelen Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen

Toegang gratis

Deze tentoonstelling werd gecreëerd door het Instituut voor Veteranen – NIOOO, in samenwerking met het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk.

“Dit nooit meer?! Deportatie en Genocide, een Europese tragedie” verhaalt en analyseert de verschillende functies die het systeem van de concentratiekampen in het ideologische project van de nazi's vervulde en zet de raciale en politieke vervolgingen naast elkaar. De tentoonstellingspanelen zijn chronologisch opgebouwd van de eerste 'geïmproviseerde' kampen, via het snel opgerichte model van Dachau, vervolgens naar een explosieve groei van het systeem door de internationalisering en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog om uiteindelijk te eindigen in de moordende chaos van de dodenmarsen. Het concept “concentrationnaire systeem” dat een integraal deel is van de wereldvisie op en der werking van de nazistaat, wordt eveneens in deze tentoonstelling bestudeerd.

DE HISTORIEK VAN DE CIVIELE BESCHERMING (vervolg vorige nieuwsbrief)

1937 : Het bombardement van de burgerbevolking van Guernica in Spanje op 26 april 1937 schokte de wereld. In België werd overgegaan tot de oprichting van een gestructureerd organisme hoofdzakelijk samengesteld uit vrijwilligers en gevormd om de eerste zorgen toe te dienen, het puin op te ruimen en de burgerbevolking te waarschuwen teneinde haar bescherming te verzekeren.

1942 : De organisatie krijgt vorm en wordt “Passieve Luchtbescherming” (PLB^o genoemd of in het Frans “Défense aérienne passive”). Deze hulporganisatie wordt geïnstalleerd in de verlaten lokalen van de brouwerij Haacht te Anderlecht en vervult tijdens de hele oorlogsperiode reddings- en evacuatiwerkzaamheden van de oorlogsslachtoffers.

1945 : De oude PLB wordt omgevormd in het Nationaal Hulpkorps (NHK) – Corps National de Secours (CNS) en wordt geïnstalleerd in het Jubelpark waar momenteel het Legermuseum is. Het materieel waarover deze eenheid beschikt is afkomstig van de geallieerden (zoals Amerikaanse vrachtwagen van het type F5 en F6 alsook over Engelse pompen Dennis en klein Frans en Belgisch materieel).

1951 : De Koreaanse oorlog veroorzaakte een naamsverandering van het NHK in het Korps Burgerlijke Bescherming onder impuls van generaal Plisnier die als eerste directeur tevens de School voor Burgerlijke Bescherming deed oprichten met als zetel het kasteel van Florival te Archiennes.

1954 : Dat jaar wordt het Korps bij KB omgevormd in een volwaardige organisatie. Naast de eenheid in het Jubelpark, worden er twee Grote Wachten opgericht, namelijk te Lissewege en te Le Roeulx. Het is ook in dat jaar dat er drie depots worden opgericht, namelijk één te Liedekerke een andere te Ghlin en een derde te Crisnée.

1957 : In dat jaar wordt er overgegaan tot de oprichting van het depot van Brasschaat

1959 : In december '59 houdt het Korps Burgerlijke Bescherming op te bestaan in het Jubelpark daar het plaats moet ruimen voor het Legermuseum.

1960 : Vanaf dat jaar namelijk op 1 januari is nu 1 MCM-Liedekerke- 3-MCM te Ghlin, 5-MCM te Crisnee en 6-MCM te Brasschaat

1963 : Een wet creëert een basis voor de taken van de Civiele Bescherming, de coördinatie van haar opdrachten en het preventiebeleid teneinde de bescherming van de bevolking te verzekeren. Het gevolg hiervan is de oprichting van het Nationaal Alarmeringscentrum te Walem bij Mechelen, Centrum dat tevens dienst als depot en de Provinciale Diensten belast met de organisatie van het vrijwilligerskorps per provincie.

1974 : Bij KB dd.11 juni '74 wordt de dienst “Heli-Hulp” opgericht en gaat men over tot de oprichting van de vooruitgeschoven posten van Beernem in juli 1974 en van Neufchâteau in juni 1976.

1986 : Post in Neufchâteau krijgt statuut van Grote Wacht en Beernem wordt gesloten.

1995 : Definitieve sluiting van het Nationaal Alarmeringscentrum en depot van Walem en overdracht van de desbetreffende activiteiten aan het Crisiscentrum van de regering.

1998 : Opening op 1 april van de Grote Wacht van Jabbeke met als bevoegdheid te interveniëren in de Provincie West-Vlaanderen en voornamelijk in de Kuststreek

**Informatief****Niet vergeten!!!**

Zaterdag 8 oktober 2011 : Actie voor bevestiging Sint-Romboutstoren

Vrijdag 11 november 2011 : Herdenking wapenstilstand

Dinsdag 15 november 2011 : Dag van de Dynastie

Zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2011 : tentoonstelling zie p. 3

Overlijdens

Leopold Claessens - Politiek Gevangene

Het bestuur wenst de familie innige deelneming

Vernieuwing lidmaatschap 2011

Voor wie het lidgeld 2011 nog niet betaald heeft. Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes als in het verleden onze doelstellingen te realiseren.

Opgelet: de lidgelden werden licht aangepast :

- . 2 € student
- . 10 € gewoon lid
- . 15 € steunend lid
- . 25 € erelid

Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van het lidgeld in 'Mededeling' **Lidgeld 2011** (en indien u dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben) uw **geboortedatum, adres en eventueel e-mailadres** te vermelden. Dit om onze bestanden aan te vullen en om u de nieuwsbrief zonder problemen te kunnen toesturen.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer **979-7828670-96** van het 8 Mei Comité regio Mechelen. Alvast onze dank.

Boek
De Laatste Getuigen
Dirk Verhofstadt -
Luckas Vander Taelen

met gratis DVD!

Twintig jaar geleden maakte Luckas Vander Taelen de tv-documentaire *De laatste getuigen* die honderdduizenden kijkers trok. In deze pakkende serie keerde hij met veertien landgenoten terug naar de concentratiekampen waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog waren opgesloten. Onder hen bevonden zich zowel politieke gevangenen, verzetsstrijders als Joden. Zij behoorden tot een kleine groep Belgen die Dachau, Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenhausen, Mauthausen of Auschwitz-Birkenau overleefden. Dit boek bundelt de gesprekken. Deze 'laatste getuigen' vertellen hoe ze werden opgepakt en behandeld, hoe ze omgingen met hun herinneringen en hoe ze hebben geprobeerd verder te leven met wat er gebeurd is. Het is een uniek en prangend document over een van de donkerste bladzijden in onze geschiedenis.

Ter situering van de tv-serie beschrijft Dirk Verhofstadt de machtsovername van Hitler, de eerste maatregelen van de nazi's tegen zowel politieke tegenstanders, andersdenkenden als Joden. Hij geeft een chronologisch overzicht van de opening van het eerste concentratiekamp in Dachau tot de systematische moord op Joden, zigeuners, Jehova's getuigen, homoseksuelen, gehandicapten, politieke rivalen en vele anderen. Dit deel biedt de nodige aanvullende historische informatie bij de tv-documentaire.

De laatste getuigen is een noodzakelijk boek opdat toekomstige generaties zouden beseffen tot welke drama's totalitarisme, onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie kunnen leiden.

