



8 Mei Comité regio Mechelen_{vzw}

NIEUWSBRIEF nr. 56 - JUNI 2013

Voorzitter en VU: Mario Van Essche
Secretaris Jef Van Iseghem - Nieuwe Kapucijnenstr. 39/103 - 2800 Mechelen
015 43 40 02 - info@8meicomitemechelen.be - www.8meicomitemechelen.be

AFGIFTEKANTOOR 1980 ZEMST - ERK. NR. P209412

België - Belgique
P.B.
1980 ZEMST
BC 1760

Inhoud

- P.1 - Vlaggenvaudeville
- P.2 - Vlaggenvaudeville
- P.3 - V-Dag Mechelen
- Monument Halifax
- P.4 - Operation Neptune
- Agenda - informatief



8MeiComiteregioMechelen

Niets doen is ook een daad
Ne rien faire est un acte
J.P. Sarte

Vlaggenvaudeville te Mechelen: de bevlagging van de St. Romboutstoren. Allergie voor de Belgische driekleur?



Beste lezer.

Door het feit dat de stad Mechelen de St. Romboutstoren, een openbaar gebouw, bevlagt met de vlag van de Vlaamse gemeenschap en de Mechelse vlag moet er regelmatig van vlag worden gewisseld. Op bepaalde dagen (beschreven in de omzendbrief van de Vlaamse regering van 22/10/1999) is de stad verplicht de Belgische vlag te hijsen. In het verleden werd dat al verschillende keren vergeten. Daar werden door de stad al volgende redenen voor gegeven: technische problemen, de torenwachter was net de vlaggen aan het wisselen, door de wind kon men de vlaggen niet wisselen, de vlaggen waren rond de mast gedraaid, de richtlijnen werden nog niet gegeven of verkeerd begrepen, personeel was

met verlof of was ziek, een personeelslid is in gebreke gebleven, vergetelheid van een overwerkte ambtenaar, men heeft zich vergist met de uren van zonsop- en ondergang, de vlag was toch niet meer te zien,- ...

Op 9 mei was de bevlagging weer niet in orde. Toen dat werd aangekaart bij de stadssecretaris reageerde die door te stellen dat hij, om van alle miserie af te zijn, aan het college van burgemeester en schepenen zou voorstellen de gouverneur van de Provincie Antwerpen te verzoeken deze St. Romboutstoren-toren te schrappen van de lijst van openbare gebouwen. Een openbaar gebouw dat er plots geen meer zou zijn. Pure Kafka!

Wij hebben gereageerd met volgende



e-mail (gestuurd op 13 mei), die we integraal afdrucken.

Aan de gouverneur van de provincie Antwerpen,
Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen,
Aan de stadsecretaris van de stad Mechelen,

Er is reeds veel inkt gevloeid over de bevestiging van de St. Romboutstoren te Mechelen.

Tot en met het jaar 2000 was er een permanente bevestiging van de St. Romboutstoren met de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse gemeenschap.

In 2001 werd de Belgische vlag verbannen en vervangen door de Mechelse vlag.

Als 8 Mei Comité hebben we in het verleden hiertegen herhaaldelijk geprotesteerd, zowel bij de stad Mechelen als bij de provinciale overheid. Aan het einde van deze mail kan u onze argumentatie erop nalezen (cursief).

In een brief van 23 maart 2009 ontvingen wij een brief van de Provinciegouverneur met de mededeling dat met betrekking tot de toren de gemeentebesturen autonoom konden beslissen maar dat er ook een verplichting van bevestiging is voorzien op bepaalde dagen, conform de omzendbrief van de Vlaamse regering van 22 oktober 1999.

In diezelfde brief staat ook zeer duidelijk vermeld dat de St. Romboutstoren, één van de symbolen van de stad Mechelen, een openbaar gebouw is en toegankelijk voor het publiek.

Om al het gewissel van vaandels te vermijden hadden wij, zowel met het oog op de toekomst als op het verleden, aan het Mechels stadsbestuur het voorstel gedaan om permanent te bevestigen met de Europese, de Belgische, de Vlaamse en de Mechelse vlag. Iedereen tevreden.

Het stadsbestuur wees dit voorstel af (wegens technisch niet uitvoerbaar en de toren zou teveel lijken op een kasteel). Over het technisch aspect zullen we ons niet uitspreken. Wat het 'kasteel' betreft hebben we aangehaald dat, alhoewel de stad Mechelen geen belfort heeft, de toren wel gediend heeft als uitkijktoren. En zo werd de toren tegelijk ook het belfort (bron <http://sintromboutstoren.mechelen.be>) We stelden tegelijkertijd voor dat, indien er geen 4 masten konden geplaatst worden, er teruggerepen kon worden naar te toestand tot en met 2000, dwz. permanente bevestiging van de St. Romboutstoren met de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse gemeenschap.

Dit voorstel heeft het grote voordeel dat er niet van vlag moet gewisseld worden en dat het ook niet vergeten wordt (behalve 1 dag op een gans jaar, nl. 9 mei). In het verleden is het meermaals gebeurd dat de Belgische vlag niet wapperde op de dagen dat wel moest volgens de Vlaamse omzendbrief. Ook op een moment dat de stad Mechelen besparingen moet doen lijkt ons dit er tevens een te zijn.

We vernemen nu dat de stadsecretaris de toren niet langer zou willen opnemen in de lijst van officieel te bevestigen gebouwen en enkel de vlag van de Vlaamse gemeenschap en de Mechelse vlag permanent te laten wapperen.

Een openbaar gebouw dus dat er geen meer zou zijn !!! Heeft dit stadsbestuur een allergie voor de Belgische driekleur?

We hebben van het stadsbestuur ook nooit een reden gekregen waarom de Belgische driekleur zo nodig moest vervangen worden door de Mechelse en daarmee gepaard gaande het terugkerend gedoe van het wisselen van vlaggen.

Uit onze brief aan het college van Burgemeester en Schepenen van 23/9/2011 (argumentatie):

... De Belgische driekleur staat voor de rijke traditie van de Belgische staat en haar Grondwet.

België was inderdaad de eerste parlementaire en constitutionele democratie op het vasteland. De scheiding der machten, de scheiding van kerk en staat, de persvrijheid, de vrijheid van vereniging, het overwicht van de burgerlijke autoriteit over militaire, de economische successtory van het project België, de overlegeconomie, onze gezondheidszorg,... het zijn allemaal erfenissen van de Belgische staat.

Het 8 Mei Comité Regio Mechelen vindt niet dat Vlaanderen "bevrijd" moet worden van de Belgische staat, dus ook niet van zijn symbolen. Integendeel, want op ogenblikken dat het er echt op aan kwam, toen een tiran steunend op terreur en verklikking tot in Mechelen toe zijn wetten stelde en vele zelfverklaarde (maar zelden verkozen) "volksvrienden" hun eigen mensen in de steek lieten, toen was de Belgische driekleur nog steeds het symbool en verzamelpunt van de overweldigend grote meerderheid burgers, die van hun rechten waren beroofd.

Wij zijn wij niet tegen de decentralisering van de staat, waarin ook nieuwe symbolen zeker hun plaats zouden kunnen krijgen, maar ons verleden willen we niet afzweren, noch verzaken aan de symbolen van België. Daarom stelt het 8 Mei Comité Regio Mechelen opnieuw voor aan het stadsbestuur om op de Sint-Romboutstoren ook de Belgische driekleur te hijsen, uiteraard in hetzelfde formaat als de twee andere vlaggen. Met het oog op de toekomst (de eenmaking van Europa) en tevens om de nodige symmetrie te bewaren, pleiten wij er ook voor om de Europese vlag permanent te hijsen. Ons voorstel is dus duidelijk: permanent vier vlaggen op de Sint-Romboutstoren: de Mechelse vlag, de vlag van de Vlaamse Gemeenschap, de Belgische driekleur en de Europese vlag. Indien vier vlaggen technisch niet zou kunnen worden uitgevoerd (wat wij sterk in twijfel trekken), vragen wij om de vroegere situatie terug in te voeren, namelijk een permanente bevestiging van de Belgische en Vlaamse vlag.

Wij ontvingen van de gouverneur van de Provincie Antwerpen een antwoord dat zij de zaak zal onderzoeken. Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was er van de kant van de stad Mechelen nog steeds totale radio-stilte. Er werd wel gerangeerd via de pers.

Onze oprechte dank gaat ook uit naar Michel Leriche, Kapitein-commandant o.r., oud sectiechef van de Ondersectie Plechtigheden en Protocol van het Kabinet van de Chef Defensie – Hoofd Bureel Plechtigheden en lid van het 8 Mei Comité, voor de uitstekende samenwerking.



Leerlingen van het Koninklijk Atheneum Pitzemburg waren naar jaarlijkse traditie aanwezig. We danken Herman de Taeye voor het inzenden van de bovenstaande foto, een mooi initiatief.



Vaandels van verscheidene Vaderlandslievende verenigingen aan het monument van de Mechelse Politieke gevangenen.



Een afvaardiging van het Paramedisch Instituut Mechelen legt bloemen neer aan het monument van de Gesneuvelden WO I en WO II op de Wollemarkt.

Met dank aan het Stadsbestuur voor de organisatie, de Koninklijke muziekkapel van de Mechelse Politie en niet te vergeten onze Vaderlandslievende verenigingen voor hun aanwezigheid.

20 mei 2013 - Monument onthuld voor bemanning te Hombeek – Leest.

In de nacht van 23 juni 1943 werd de Halifax JD259 bommenwerper, die terugkeerde van een bombardement op Mülheim, door Oblt Wilhelm Telge om 2u30 op 5km ten westen van Mechelen aangevallen. De bommenwerper stortte later neer op een veld t.h.v. Aland en de Kapelseweg op de grens van Hombeek en Leest, niemand van de jonge bemanning overleefde.

Enkele jaren terug had Hoembeka aan het projectteam van het 8 Mei Comité het idee voorgesteld om een monument op te richten voor deze bemanning zoals in St.-Kat.-Waver, zij stelden een budget van 1.000€ ter beschikking, wij van onze kant zouden er dan 1.000€ naastleggen. Helaas, de omstandigheden hebben er anders over beslist en het is er niet van gekomen.

Dankzij het initiatief van WWII Living History & Remembrance Group "Operation Neptune" werd het monument nu toch gerealiseerd en bijna 70 jaar na het neerstorten van deze Halifax plechtig onthuld.

Felicities aan de meters en peters van dit monument, dankzij hun inzet zal dit offer en hun namen niet vergeten worden:

Marc de Bolster (NL), Roger en Tina Vermeylen – Jonkers, Dirk, Karine en Britt Moras – Heremans, Nicolas Huysmans, "Operation Neptune"- WWII Living History & Remembrance Group.

WE WILL REMEMBER THEM

Fl/Sgt Leonard Ernest CAVANAGH - 20 jaar

Sgt Robert James SAGE - 21 jaar

Sgt Thomas Ridley FORSTER - 21 jaar

Fl/Off Daniel Valentine ELLIOTT - ?

Sgt Walter Richard GREEN - 22 jaar

Pilot/Off Ronald Albert Charles MAUND - ?

Fl/Sgt Oliver William TODD - 22 jaar



Telge crashte op 1 september 1943 met zijn Bf110 nachtjager nadat hij een Stirling bommenwerper ramde en zo zijn rechtervleugel afscheurde, deze 14^{de} overwinning ging ten koste van zijn leven.

www.operation-neptune.be - foto: Geert Bourguignon
Bron: www.cieldegloire.com - <http://forum.12oclockhigh.net/archive/index.php?t-15609.html>



Zondag 21 juli	Nationale feestdag België
Zondag 11 augustus	Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid Meenzel-Kiezegem, 09.20 u Bloemenhulde, Heibosstraat Meenzel-Kiezegem 10.00 u Eucharistieviering in Kiezegem, Kerkstraat 1 10.45 u Toespraken en bloemenhulde monument Kiezegem
Woensdag 04 september	Herdenking bevrijding stad Mechelen. Organisatie Stad Mechelen
Zondag 6 oktober	69ste bedevaart Fort van Breendonk. 14u.30
Vrijdag 01 november	Plechthigheid herdenking gesneuvelden ereveld stedelijk kerkhof. Organisatie Stad Mechelen
Woensdag 6 en donderdag 7 november	Filmdagen voor de Mechelse scholen. Organisatie 8 Mei Comité. Film: Swing Kids
Maandag 11 november	Herdenking wapenstilstand 1918 - einde WO I, Wollemarkt. Organisatie Stad Mechelen
Vrijdag 15 november	Dag van de Dynastie
Maandag 25 november	KTA Wollemarkt. Onthulling struikelsteen voor Nina Van Kerckhoven



Dit R.A.F.monument werd ingehuldigd op

20 MEI 2013

mede mogelijk gemaakt door:

“OPERATION NEPTUNE”
 Roger en Tina Vermeylen - Jonkers
 Marc de Bolster
 Britt Moras & Nicolas Huysmans
 Dirk & Karine Moras - Heremans



Foto's : Nieuwsblad

<http://www.operation-neptune.be/index.htm>

Lidmaatschap 2013

Uw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes als in het verleden onze doelstellingen te realiseren. De lidgelden blijven ongewijzigd:

- 2 € student
- 10 € gewoon lid
- 15 € steunend lid
- 25 € erelid

Mogen we tevens vragen om bij de overschrijving van het lidgeld in "Mededeling" **Lidgeld 2013** (en indien u dat in het verleden nog niet zou gedaan hebben) uw **geboortedatum, adres** en eventueel **e-mailadres** te vermelden. Dit om onze bestanden aan te vullen en om u de nieuwsbrief zonder problemen te kunnen toesturen.

Het lidgeld kan gestort worden op rekening-nr. 8 Mei comité regio Mechelen (BIC) ARSP-BE22XX - (IBAN) **BE65 9797 8286 7096**.

Alvast onze dank.



Grote Markt 27 - Mechelen

Uit sympathie